



Richard Ekkebus **Nederlander** **in China**

Geboren 1967, Vlissingen **In Hong Kong** sinds 2005 **Werk** Director Culinary Operations / Food & Beverage, Landmark Mandarin Oriental Hotel **Chinese kost** 'Bambou'-noedelsoep met BBQ Pork voor 2 euro **Mist het meest** Wandelen met de honden op het strand, en soms de koude winter **Opvallend** "Chinese geneeskunde. Er zit ontzettend veel wijsheid in acupunctuur of geneeskrachtige kruiden. Ook de reguliere geneeskunde is van hoog niveau. Ziekenhuizen lijken wel hotels."

"Ik ben professioneel zigeuner. Ik ben 26 jaar geleden uit Nederland vertrokken en heb in België, Frankrijk, Mauritius, Barbados en Amerika gewoond. Toen benaderde de Mandarin Oriental hotelgroep me of ik chef-kok wilde worden in een nieuw restaurant in Hong Kong. Het is een leuke stad. De sfeer is precies als in New York, alleen dan met Chinezen. Ik ben gewend me aan te passen. Maar dat boeren en slurpen tijdens het eten neem ik toch niet over. Ik ben van plan in Hong Kong te blijven. Elke keer als je verplaatst, moet je weer onderaan beginnen. Het optimisme hier vind ik erg fijn. Het is het jaar van de draak; dat betekent dat het een geweldig jaar wordt. De angst voor terreur en crisis die momenteel in Europa en Amerika waart, is er hier totaal niet. Het is uitermate veilig, schoon, vriendelijk. En het eten is geweldig. Fastfood is hier een kom noedels met garnalendumplings. Veel gezonder."